

Πούπουλο:

Ωχ τώρα πετώ, σαν πούπουλο εγώ
κλεισμένο καιρό
μες το μαξιλάρι
Ωχ τώρα πετώ,
τον κόσμο θα δω
κι ο αέρας μακριά θα με πάρει
Ωχ τώρα πετώ
το τζάμι περνώ
ο κόσμος μου μοιάζει μεγάλος
Ωχ τώρα πετώ
τα πάντα θα δω
τη γη απαλά ακουμπώ
Ωχ τώρα πετώ,
στον άνεμο ζω
πώς έγινε αυτό δεν το ξέρω
Ωχ τώρα πετώ,
τον κόσμο θα δω
τη γη απαλά ακουμπώ.

Πουλί:

Ε, πούπουλο φίλε πού πας;
Παρέα δεν κάνεις σε εμάς;
Πονάει το φτερό μου πολύ
το χτύπησα κι έχει πληγή
Θέλω να πετάξω όπως πρώτα
στον άνεμο να κάνω μια βόλτα

Πούπουλο:

Μα μιλούν τα πουλιά;
Θέλεις να πάμε αγκαλιά;

Πουλί:

Εξήγησε τί εννοείς

Πούπουλο:

Μου λες ότι έχεις πληγή
Κι εγώ δεν πετώ σαν πουλί

Μαζί:

Ό,τι μου λείπει εισαι εσύ

Πούπουλο:

Θέλω να φύγω μακριά
Να δω τον κόσμο κι εγώ
Ήμουν κλεισμένο αρκετά

Πουλί:

ας φύγουμε τότε μαζί
Θέλω ξανά να πετάξω
Μέρη καινούργια να ψάξω
Γύρω απ' την όμορφη γη

Πούπουλο:

Πάρε κι εμένα μαζί

Μαζί:

Για εσένα θα γίνω φτερό
Τον κόσμο μαζί σου να δω
Για εσένα θα γίνω φωλιά
Και θα πετάμε αγκαλιά

Μαζί:

Μαζί, μαζί
πετάμε μαζί,
σα να 'μαστε ένα.

Πουλί

Δε θέλω άλλο κανέννα

Πούπουλο

Λουλούδια πολλά

Πλοία και νησιά

Μαζί

Μακρυά!

Πετάμε μαζί

εγώ και εσύ

ελεύθερα γύρω

Απ'τη γη.

Πουλί

Αν δεν ήσουν εσύ να με πάρεις μαζί

Δε θα είχα τόση χαρά

Πούπολο

Μαζί πετάμε ψηλά!

Πουλί

Εδώ έχω φωλιά

Πούπουλο

Τί θέα είναι αυτή!

Ο κόσμος σου είναι ωραίος

Ο ήλιος, το φως, εμείς κι ο ουρανός

τόσο όμορφα που είναι μαζί σου

Πουλί

Φτερό μου καλό γλυκά σ'αγαπώ

και θα σ'αγαπάω για πάντα

Πούπουλο

Το δώρο σου αυτό μαζί μου κρατώ

πολύτιμο σα φυλαχτό

Μαζί:

Μαζί, μαζί

πετάμε μαζί,

σα να 'μαστε ένα.

Πουλί

Δε θέλω άλλο κανέννα

Πούπουλο

Λουλούδια πολλά

Πλοία και νησιά

Μαζί

Μακριά!

Πετάμε μαζί

εγώ και εσύ

ελεύθερα γύρω

Απ'τη γη.

Πουλί

Αν δεν ήσουν εσύ να με πάρεις μαζί

Δε θα είχα τόση χαρά

Πούπουλο

Μαζί πετάμε ψηλά!